

als donderslag bij heldere hemel
zonsverduistering op klaarlichte dag
zomaar ineens het einde van je leven
nooit meer je stem, je muziek, je lach

ik zal je nooit vergeten
ook al zie ik je niet meer
je blijft in mijn gedachten
zo herdenk ik je steeds weer

Inge de Kroon-van Rooij
www.ingedicht.nl

