

Beste zorgverlener,

Krijg ik later dementie
en word ik jouw client...
Weet ik niet met zekerheid
wie jij ook al weer bent...

Gun me dan het volgende:
verplaats jezelf in mij.
Benader me zoals jezelf
en maak me daarmee blij.

Respect, geduld, voldoende tijd,
een portie goede zin.
Veel humor en deskundigheid,
vul het zelf maar verder in.

Behandel mij zoals jezelf
als ik twijfel hoe ik heet...
Alvast bedankt voor een fijne tijd,
als ik het later niet meer weet.

Inge de Kroon-van Rooij
www.ingedicht.nl