

de buitenwereld afgesloten
zintuigen nog slechts gericht
op de dierbaren dicht om haar heen
een serene uitdrukking op haar gezicht

gezorgd, gerust
gedeeld, geëerd
gedankt, gebeden
gezalfd, geaccepteerd

teruggetrokken in haar eigen cocon
zagen wij haar gaan, haar loslaten als mens
rust gevonden in een mooie dood,
in vrijheid en vrede, intiem en intens

inge de kroon-van rooij
www.ingedicht.nl