



De buitenwereld afgesloten  
Zintuigen nog slechts gericht  
Op de dierbaren dicht om haar heen  
Een serene uitdrukking op haar gezicht

Gezorgd, gerust  
Gedeeld, geëerd  
Gedankt, gebeden  
Gezalfd, geaccepteerd

Teruggetrokken in haar eigen cocon  
Zagen wij haar gaan, haar loslaten als mens  
Rust gevonden in een mooie dood,  
In vrijheid en vrede, intiem en intens

Inge de Kroon-van Rooij © 2020-02-15  
Instagram @in.ge.dicht