

met respect en met een glimlach
heet ik welkom elke gast
somber, boos, vol angst of schaamte
of juist vrolijk, blij verrast

benieuwd zal ik ze onthalen
ook al zijn ze soms niet mis
dankbaar dat ik kán ervaren
welk gedacht het dan ook is

inge de kroon-van rooij
www.ingedicht.nl