

met respect en met een glimlach  
heet ik welkom elke gast  
somber, boos, vol angst of schaamte  
of juist vrolijk, blij verrast

benieuwd zal ik ze onthalen  
ook al zijn ze soms niet mis  
dankbaar dat ik kán ervaren  
welk gedacht het dan ook is

Inge de Kroon-van Rooij  
[www.ingedicht.nl](http://www.ingedicht.nl)

