

De een belijdt bewust regelmatig het geloof
De ander houdt zich ver weg van de kerk
Sommigen bidden af en toe een gebed
Voor anderen is het hun levenswerk

Heb je er helemaal niets mee
Laat je er dan niet door vervelen
Of krijgt geloof je dank en aandacht
En vind je steun in rituelen

Ga ermee om zoals jij dat wil
Vind de voor jou geschikte manier
Wees goed voor elkaar ongeacht of je gelooft
Doe niemand kwaad dan doe je velen plezier

Ik hoop zelf dat ik nog vele jaren
Op zondagochtend in de H. Mis
Naast mijn vader mag gaan zitten
En genieten van hoe mooi dat is

Inge de Kroon-van Rooij
www.ingedicht.nl

