



Mijn lief

Ik word in het donker wakker  
Het is nog lang niet licht  
Maar ook zonder lamp aan te knippen  
Zie ik jouw lieve gezicht

Ik wil je zachtjes zeggen  
Hoeveel ik van je hou  
Ik kan je hand niet vinden  
Waarom... verloor ik jou

Ik probeer weer te gaan slapen  
In mijn dromen ben je levensecht  
Nam de dood je nog niet mee

Wat had ik morgen bij het ontwaken  
Graag goedemorgen tegen je gezegd  
Niet alleen, maar nog met twee

Inge de Kroon-van Rooij  
[www.ingedicht.nl](http://www.ingedicht.nl)

