

Nationale tuinvogeltelling
en als ik de eerste mees aankruis
denk ik terug aan mijn jeugd
er vlogen kanaries bij ons in huis

Landend op mijn schouder
drinkend uit mijn glas
badderend in een schaalte
poepend op mijn jas

Ze hadden leuke namen
Oscar was mijn favoriet
Willie moest vaak niezen
fluiten deed hij niet

Alfred met zijn strenge wenkbrauw
gaf andere knetterend straf
die op het schommeltje sprongen
dus kwam hij daar bijna nooit van af

Wat waren dat mooie tijden
op vogels ben ik nog steeds gek
een tortelduif in de tuin
een roodborstje op het hek

Winterkoninkje onder struiken
Vlaamse gaai in de lucht
ooievaar op een nest
ganzen op hun vlucht

Een nestkast pimpelmezen
een reiger in de wei
in het bos een groene specht
koolmeesjes uitvliegend in mei

Ik kijk met grote bewondering
naar een roofvogel op een tak
en geniet bij het ontwaken
van fluitende merels op het dak

Laatst op een mooie wandeling
een duik in het kanaal
de fuut dan hè niet ik
ging met een vis aan de haal

Terug naar de tuinvogeltelling
mooie actie, doet me deugd
voor de vogels, én voor mezelf,
denkend aan mijn jeugd

Inge de Kroon-van Rooij
www.ingedicht.nl

