

noodweer van hier tot ginder  
het raast alle kanten op  
verblind door angst en kou  
blijf ik het wel proberen  
maar struikel en verdwaal  
in dikke donkere lucht

de storm woedt langzaam minder  
ik waai wat druk uit mijn kop  
krijg grip en ik vertrouw  
normaal functioneren  
overzicht in het verhaal  
... tot de volgende zucht

Inge de Kroon-van Rooij  
[www.ingedicht.nl](http://www.ingedicht.nl)

