

vreemde straat
nog onbekende buren
met verhuisdozen stoeien

een nieuw huis
maar nog geen thuis
dat gevoel moet nog groeien

wen kalm aan
creëer je eigen stek
zo gaat er liefde bloeien

inge de kroon-van rooij
www.ingedicht.nl

