

vroeg wakker, een korte nacht
ik zit in mijn stoel en wacht..

gewassen, verzorgd, ontbeten
kan niet verder op eigen kracht

jij komt naar me toe en lacht
je hebt iets leuks bedacht

je ontgrendelt mijn pauzeknop
en fleurt mijn dag zó op

aandacht, een wandeling, een spel
lieve vrijwilliger, dankjewel!

inge de kroon-van rooij
www.ingedicht.nl