

vroeg wakker, een korte nacht  
ik zit in mijn stoel en wacht..

gewassen, verzorgd, ontbeten  
kan niet verder op eigen kracht

jij komt naar me toe en lacht  
je hebt iets leuks bedacht

je ontgrendelt mijn pauzeknop  
en fleurt mijn dag zó op

aandacht, een wandeling, een spel  
lieve vrijwilliger, dankjewel!

Inge de Kroon-van Rooij © 2020-12-13  
Instagram @in.ge.dicht